

Begroting 2018

De voorlopige begroting sluit licht positief. We constateren dat alle inspanningen om inkomsten te genereren uit verhuur van (kerk)gebouwen hun vruchten afwerpen. Vorig jaar bracht Kerkbalans ruim €550.000 op, een mooi resultaat. Maar ook in de kerk merken we de gevolgen van vergrijzing en daarom zijn wij blij te zien dat deelnemers hun betrokkenheid versterken!



Protestantse
Kerk

Actie



Kerkbalans
2018

Geef voor uw kerk

Kerken horen erbij in de stad. Niet alleen omdat bezoekers hier even op adem kunnen komen, maar vooral ook omdat ze een thuis zijn voor mensen die de verbinding zoeken met God. Je kunt iedere zondag naar de kerk voor inspiratie en bemoediging. Je kunt er elke dag binnenlopen voor een gesprek of om een kaarsje aan te steken voor iemand die je dierbaar is. De kerk is er altijd.

Kerkenwerk: mensenwerk

Dagelijks zetten pastores en pastorale werkers zich in voor ouderen, jongeren, studenten, kinderen, gezinnen en zieken, geïnspireerd door het Woord van God, om er te zijn voor de ander en voor u. En in hun werk worden zij ondersteund door talloze vrijwilligers. Dit pastorale werk kost veel geld. Maar ook de gebouwen zelf zijn kostbaar. Denk aan het onderhoud, verwarming, elektriciteit en reparaties; er wordt koffie geschonken, schoongemaakt, enz. Voor de dagelijkse organisatie van een kerk is dus veel geld nodig, met andere woorden: de financiële steun van mensen die vinden dat de kerk binnen onze samenleving hoort.



Financieel bijdragen, waarom?

Daarom wordt, zoals ieder jaar, ook in 2018 de actie Kerkbalans gehouden. De opbrengst uit deze actie komt onder andere ten goede aan:

- vieringen op zon- en feestdagen;
- speciale diensten vanwege doop, huwelijken, overlijden;
- zorg aan mensen bij belangrijke momenten in hun leven;
- pastorale steun aan mensen in geestelijke of sociale nood, eenzamen en ouderen;
- activiteiten voor jongeren;
- speciale acties voor bijzondere projecten dichtbij en in groter verband via een fonds voor vernieuwingsprojecten;
- het onderhouden van de kerkgebouwen.

Geef ruimhartig

Vindt u het werk in uw kerk belangrijk? Laat dit dan blijken in uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. Uw steun is van vitaal belang voor het behoud van uw kerk.

Protestantse gemeente te Leiden

kerkelijk bureau: Van Vollenhovenkade 22 | 2313 CG Leiden
telefoon: 071-5764145 | e-mail: info@kerkelijkbureauleiden.nl
internet: www.protestantsegemeenteleiden.nl

IBAN: NL92INGB00000121554, t.n.v. Actie Kerkbalans Leiden

Wijkgemeente Leiden Zuidwest

Veelkleurig en betrokken



De protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest is een veelkleurige en tegelijk hechte, warme en levendige gemeenschap van mensen uit de stadsdelen Stevenshof en Zuid-West. We zoeken naar manieren om ons geloof in God vorm te geven in ons dagelijks leven en laten ons daartoe inspireren tijdens kerkdiensten, bijbel- en gesprekskringen, meditaties, maaltijden en persoonlijke gesprekken. We komen samen in de Antoniuskerk aan de Boshuizerkade of in het zalencentrum De Verdieping aan de Stevensbloem. In onze gemeente gaat ook veel aandacht uit naar de geestelijke en lichamelijke 'nood' van onze medemens, onze leden en anderen om ons heen, dichtbij of ver weg, zoals in onze partnergemeente in het Roemeense Havad. Een kleine maar gedreven kerkenraad stuurt samen met de twee parttime-beroepskrachten de gemeente aan. Zij krijgen daarbij hulp van veel enthousiaste vrijwilligers. Vindt u het ook belangrijk dat dit werk in de wijkgemeente Leiden Zuidwest doorgaat? Geef dan ook dit jaar een financiële bijdrage voor de actie Kerkbalans.

Celofsgemeenschap De Verbinding

Kerk in de samenleving

De Verbinding is een actieve en creatieve geloofsgemeenschap die met nieuwe initiatieven wil inspelen op ontwikkelingen in kerk en samenleving. In 2018 start bijvoorbeeld de zaterdagmiddagcatechisatie: kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn met hun ouders van harte welkom in de



Vredeskerk, waar zij op speelse wijze iets kunnen leren over geloof en kerk. Voor ouderen is er de 'mobiele theebrigade', een activiteit die nog steeds groeit. In ons kerkelijk centrum De Wijkplaats krijgt kerk-zijn heel concreet gestalte, bijvoorbeeld in de vorm van de fietsenwerkplaats. En momenteel werken technische vrijwilligers er hard aan om in de loop van 2018 de vieringen in de Vredeskerk niet alleen met geluid maar ook in beeld te kunnen uitzenden. Vindt u deze en andere initiatieven van de kerk in uw wijk belangrijk? Wilt u dit dan met een gulle gift ondersteunen? Als teken van uw verbondenheid met het geloof, de hoop en de liefde waaruit wij leven.

Hervormde Marewijkgemeente

Groeien en bloeien



Onder de koepel van de monumentale Marekerk in het hartje van Leiden komt een warme, bloeiende gemeente samen. Hier wordt gepreekt, gezongen, gebeden en beliden, onderwezen, bemoedigd, gedoopt, getrouwd, gerouwd en getroost, gemusiceerd en

geïnspireerd. Grote en kleine mensen ontmoeten er God en elkaar. Op zondag in en na de diensten, door de week op de Bijbelkring, catechese of tienerclub. De Marewijkgemeente wil een open kerk zijn. Daarom kijken we om naar onze stadsgenoten en delen we onze gaven met hen. De Marekerk is een oude kerk waar we christen mogen zijn in de traditie én waar we geloven in een toekomst met God. De grote groep kinderen in onze gemeente herinnert ons er wekelijks aan dat we verder aan de Marewijkgemeente van de toekomst moeten bouwen. Draagt u het werk in onze gemeente een warm hart toe? Wilt u dit dan met een gulle gift tot uiting brengen, zodat wij kunnen blijven bloeien en groeien?

Celofsgemeenschap Merenwijk

De Regenboog: oecumene metterdaad

In de Regenboog geven protestanten en rooms-katholieken zo veel mogelijk samen vorm aan 'kerk-zijn': oecumene metterdaad, want het doen staat centraal. Als gemeenschap zoeken we inspiratie en verbinding en vieren we samen de liefde van Christus, ook al zijn de tradities verschillend. In



de ontmoeting met andere gelovigen willen we leren en het geloof verdiepen. In de voetsporen van Jezus hebben we oog voor elkaar, voor de mensen in de buurt, en voor de nood in de wereld om ons heen. De Regenboog is een 'groene kerk' waar duurzaamheid, klimaat en de zorg voor de schepping aandacht krijgen. Een gemeenschap die als een regenboog aarde en hemel veelkleurig wil verbinden. In 2018 zoeken we een nieuwe predikant en ronden we het project 'Stimulans Jeugdwerk' af, met hopelijk een vernieuwde inzet voor jongeren. Met het project 'Kijken met andere ogen' willen we zichtbaar maken wat de Regenboog in de Merenwijk concreet kan betekenen.

Leidse Binnenstadsgemeente

Hartslag in de stad

Als de Leidse Binnenstads-gemeente willen we investeren in de toekomst. Uw bijdrage voor de actie Kerkbalans 2018 maakt het mogelijk dat we ons kunnen blijven inzetten om iedereen de hartslag van het geloofsleven te laten ervaren. Onze kerk, de plaats waar



we samenkomen, staat niet voor niets in het hart van de stad: de prachtige Hooglandse kerk, midden in de Leidse samenleving. In 2018 krijgt onze gemeente een nieuwe predikant en zullen we ons er samen met ds. Margreet Klokke voor inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de stad, en om diegenen die dat nodig hebben te steunen. We proberen elkaar steeds te blijven inspireren en motiveren, om zo met elkaar die hartslag te voelen! Zo kunnen wij met open armen en een warm hart een thuis voor velen zijn. Steunt u ons daarbij?