

Protestantse Marekerkgemeente



Kerkenwerk in coronatijd

Het afgelopen jaar 2020 heeft het coronavirus ons allen hard getroffen; zowel persoonlijk als ook onze kerkgemeenschap. We werden op onszelf teruggeworpen en we hebben dierbaren in de nabije kring en verder af verloren. Dat is erg verdrietig. Maar het virus heeft ook tot ongekende initiatieven geleid. Telefooncircuits werden opgezet waarbij wekelijks kerkleden die daar behoefte aan hadden, werden opgebeld. Mondkapjes werden genaaid waarbij de opbrengst naar goede doelen ging. Onderlinge banden werden versterkt. Onze Protestantse gemeente te Leiden (PgL) bleek en blijkt buitengewoon veerkrachtig!

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Tal van initiatieven die door onze geloofsgemeenschappen worden ontplooid, verdienen onze steun. Daarnaast zijn er de reguliere kosten, zoals de predikantstraktementen en de salarissen van onze kerkelijke werkers, kosters en andere medewerkers. Ook onze vier kerkgebouwen, waaronder twee monumentale kerken, vragen veel geld voor instandhouding. Wij zijn ook verheugd dat Leiden Zuidwest nu weer over een eigen ruimte beschikt - De Pelgrim - waar de zondagse viering plaatsvindt.

In deze brochure vertellen onze geloofsgemeenschappen over tal van reguliere en bijzondere activiteiten, waarmee zij inhoud geven aan hun taken in de kerk, de stad en de wereld. Ook in 2021 zullen bestaande activiteiten worden voortgezet en nieuwe in gang worden gezet.

Uw bijdrage als periodieke gift

U kunt de kerkelijke bijdrage ook doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost. Tip: neem ook uw collectebonnen op in uw periodieke gift. Met de Schenkalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, info@kerkelijkbureauleiden.nl.

Geef ruimhartig

Vindt u het werk van uw kerk belangrijk? Laat dit dan blijken uit uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans. Wij vragen van onze lidmaten geen contributie. Wel om een vrijwillige bijdrage in de vorm van een toezegging die enerzijds rekening houdt met uw financiële mogelijkheden en keuzes en anderzijds de behoeften van uw kerk.

Begroting 2021

De begroting 2021 voorziet een tekort van € 214.500 als gevolg van een lagere opbrengst uit de commerciële exploitatie (minus € 140.000, een direct gevolg van de coronacrisis) en door een toename van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening met € 50.000 per jaar. De resterende verslechtering wordt veroorzaakt door een afname van de opbrengsten bij een jaarlijkse indexering van de kosten. Er wordt PgL breed gewerkt aan plannen om dit tekort verder terug te dringen. We stellen het op hoge prijs als u ook dit jaar ruimhartig wilt bijdragen om in 2021 samen het tekort terug te dringen.

uitgaven



predikanten en kerkelijk werkers	€ 527.400
personeel overig	€ 277.50
beheerkosten	€ 154.800
terrein, gebouwen	€ 563.100

inkomsten



onttrekking reserves	€ 105.900
rendement vermogen en overig	€ 257.200
commerciële exploitatie (winst)	€ 24.000
verhuur woningen, grond	€ 332.000
kerkbalans, collecten, giften	€ 589.200
tekort	€ 214.500

Colofon

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente te Leiden
 adres: Van Vollenhovenkade 22, 2313GG Leiden
 T: 071-5764145 | @: info@kerkelijkbureauleiden.nl
 internet: www.protestantsegemeenteleiden.nl

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd.



Inspirerende vieringen

Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen boven de drukte van elke dag om te bidden voor alles waar je tegen oploopt. Aangeraakt worden door God en je geloof met anderen delen.

Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar.



Een zorgzame gemeenschap

Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende schouderklop, een helpende hand: omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen, dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? **Geef dan vandaag voor de kerk van morgen!**



Een gastvrije kerk

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in de kerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend oor. God houdt ook van jou en kent je zoals je echt bent.

2021

Actie  Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen



De Marekerkgemeente

Hij is niet te missen: middenin Leiden staat de Marekerk met zijn herkenbare ronde koepel. Onder de koepel van het eeuwenoude kerkgebouw leeft een warme, bloeiende gemeente. Er wordt gepreekt, gezongen, gebeden en beleden, onderwezen, bemoedigd, gedoopt, gemusiceerd, geïnspireerd, getroost, gerouwd en getrouwd. Grote en kleine mensen ontmoeten er God en elkaar.

Voor veel leden van de Marekerkgemeente is het gemeente-zijn een deel van hun leven. We ontmoeten elkaar tijdens zondagse diensten - in een kleiner verband vanwege het coronavirus -, we doen mee met catechese, kindernevendienst of de tienerclubs, zijn lid van een Bijbelkring of dragen bij aan het missionair stadswerk.

De Marekerkgemeente wil een open kerk zijn, die er voor de stad is op basis van Gods belofte: 'want de bloei van de stad is ook jullie bloei' (Jeremia 29:7b). Daarom kijken we om naar onze stadsgenoten en delen van onze gaven met hen. De gemeente komt samen in de Marekerk waar we christen mogen zijn in traditie én waar we geloven in een toekomst met God. De grote groep kinderen van de gemeente herinnert ons er wekelijks aan, dat we verder aan de Marekerkgemeente van de toekomst moeten bouwen. Deelt u ruimhartig mee zodat de Marekerkgemeente kan blijven bloeien en groeien?



"Je weet pas echt wat je hebt, als je het moet missen. Dat is de kerk en vooral het samenzijn en vieren in een tijd waarin de pandemie alles anders maakt. Ik voel een sterke onderlinge verbondenheid, zonder dat we elkaar kunnen ontmoeten. Maar ik hoop om elkaar 'morgen' weer te zien in een volle kerk. Daarom geef ik vandaag voor de kerk van morgen."

Nathan

"Waarom een financiële bijdrage geven voor de eigen plaatselijke kerk? In mijn geval de Marekerk, waar ik al sinds 2003 een plekje mag innemen. Waar ik geïnspireerd word door het goede nieuws uit de Bijbel. Waar ik mag ervaren dat God tot me komt in de bediening van de sacramenten. Waar we met elkaar proberen ieder die hulp nodig heeft, praktische steun te bieden en een luisterend oor. Als ik daarover nadenk wil ik zeker meedoen met de Actie Kerkbalans. Zodat de instandhouding van de eredienst, het kerkenwerk en het onderhoud van de gebouwen doorgang kan vinden. Voor de gemeente van morgen!"

Jacqueline



"Wat als de kerk er morgen niet meer is? Dan zou ik iets heel essentieels missen. De kerk met de daarbij behorende mensen en activiteiten is een belangrijk onderdeel van mijn bestaan. Het naar de kerk gaan op zondag, maar nog veel meer het met elkaar gemeente zijn, er voor elkaar zijn, elkaar opbouwen in geloof. Voor mij wordt daarmee een stukje koninkrijk op aarde zichtbaar. Ik wil er graag aan bijdragen dat de kerk blijft bestaan. En omdat het koninkrijk van God ook heel praktisch is, geef ik ook graag een financiële bijdrage aan de kerk. Zodat we in de kerk niet elk dubbeltje hoeven om te draaien, maar er ook de financiële ruimte is om Gods koninkrijk handen en voeten te geven. Vandaag en morgen".

Lenny

