

Welkom in de **Hooglandse Kerk gemeente!**

De Hooglandse Kerk gemeente is een bruisende Protestantse Kerk, die open staat voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd of levensverhaal. Een gemeente midden in de stad, met de Hooglandse Kerk als huis. Het is een plaats voor ontmoeting en bezinning. De deur staat open voor alle bewoners en bezoekers van Leiden. Niet alleen op zondag, maar ook door de week.

Voor iedereen worden activiteiten georganiseerd, zoals cursussen op het gebied van zingeving en inspiratie, groepen voor de jeugd en voor jongvolwassenen, en gezellige ontmoetingen voor alle leeftijden. De zondagse diensten worden aantrekkelijk en gastvrij gemaakt, door de kwaliteit van de inhoud en de kerkmuziek én door de openheid en hartelijkheid tijdens het koffiedrinken na afloop.

U bent van harte welkom om dat mee te beleven en daaraan bij te dragen.

We danken u hartelijk voor uw steun in 2024. Ook in 2025 heeft de Hooglandse Kerk gemeente uw bijdrage weer hard nodig!



Welkom in **De Regenboog!**

Onze naam 'Regenboog' staat voor hoop en perspectief, voor het samen vieren en beleven van het leven in Gods licht. Hoe doen we dat?

Kerkdiensten | Elke week een inspirerende viering. We zijn oecumenisch, dus in elke dienst kom je wel iets Protestants en iets Rooms-Katholiek tegen. Dat maakt de Regenboog een unieke geloofsgemeenschap!

Aandacht | Omzien naar elkaar is heel belangrijk in onze gemeente. Natuurlijk zijn er de bezoeken van de predikant en de pastor, maar ook: koffie-ochtenden, gezellig samen eten en speciale aandacht voor elkaar rond Allerzielen. Iedereen uit de Merenwijk kan dan in de kerk de overledenen gedenken en een herinnering ophangen in een gedenkboom.

Kinderen centraal | Natuurlijk is er kindernevendienst en jongerenviering. Maar ook een leuk kinderkerstfeest, Kliederkerk en een jongerenband.

Leren & discussiëren | Bij de veelkleurigheid hoort ook een goed gesprek. We hebben gesprekskringen, cursussen en leerhuizen. Over de Bijbel, over maatschappelijke issues, maar soms ook over (kerk)muziek, films of poëzie.

Maatschappelijk betrokken | Geloven is ook doen. We werken samen met De Bakkerij om mensen met problemen te helpen. Door Groene Kerk te zijn willen we bijdragen aan een beter klimaat. En veel Merenwijkers genieten van onze prachtige tuin met planten die in de Bijbel voorkomen.

Uw bijdrage voor Kerkbalans is zeer welkom, zodat onze geloofsgemeenschap dit jaar weer actief kan bijdragen aan geloof en zingeving en gastvrijheid in de Merenwijk. Binnen én buiten!



colofon

Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Leiden
Van Vollenhovenkade 22, 2313GG Leiden

Telefoon: 071-5764145
Email: kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl
Internet: protestantsegemeenteleiden.nl

Vormgeving: Jos de Wilde, Leiderdorp
Foto's voorzijde en Marekerk: Heiko Bertram, Oegstgeest



Protestantse gemeente Leiden





GELOOF SAMEN VIEREN

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Actie Kerkbalans 2025

Het is tijd voor Actie Kerkbalans. Dat betekent dat we weer een beroep doen op uw vrijgevigheid om de kerk in stand te houden.

Elke zondagochtend gaan in de vijf geloofsgemeenschappen van onze Protestantse gemeente Leiden de kerkdeuren open.

Gemeenteleden komen bij elkaar. Musici brengen ons in vervoering. Voorgangers leiden de samenkomst. We zingen, bidden, luisteren, delen lief en leed, op zoek naar verbondenheid met God en met elkaar. Samen vieren we dat we kerk zijn: in de Vredeskerk, in de Hooglandse Kerk, in de Pelgrim, in de Regenboog en in de Marekerk. U leest daarover meer in de rest van deze folder.

Met onze samenkomsten zijn we kerk in de stad. Maar ook op andere manieren zijn we er voor mensen in de stad en de wijk. We zoeken naar wegen om het welzijn van alle Leidenaren te bevorderen en onze deuren voor iedereen open te stellen.

Om dat mogelijk te blijven maken, doen we ook dit jaar een beroep op u. Met hulp van alle gemeenteleden kunnen we al veel doen. Maar uiteindelijk is er elk jaar weer geld nodig om al het kerkenwerk te kunnen betalen en onze gebouwen te onderhouden.

Craag nodigen we u uit om ook dit jaar mee te bouwen aan de kerk van morgen en gul bij te dragen aan Actie Kerkbalans.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
secretaris,

Gert Dronkers

leidenzuidwest.protestantsekerk.net



Welkom in de wijkgemeente **Leiden Zuidwest!**



Samen met onze predikant Mirjam Buitenwerf, onze ouderenpastor Jorine de Klerk en een aantal vrijwilligers willen wij een rol spelen in Leiden Zuidwest en in de Stevenshof. Onze gemeente is geografisch gezien vrij groot met twee ontmoetingsplekken: onze wijkkerk De Pelgrim in de Apollotoren en het kerkelijk centrum De Verdieping in het Winkelcentrum De Stevensbloem.



Naast de zorg voor de ouderen, die sterk vertegenwoordigd zijn in de gemeente, willen wij ook jongeren meer betrekken bij wat kerkzijn betekent. Niet alleen de ontmoetingen tijdens de kerkdiensten op zondag zijn belangrijk, maar ook de activiteiten die daarnaast worden georganiseerd. Ze dienen allemaal om elkaar te bemoedigen en tot steun te zijn.

Dit doen wij onder meer door het houden van "open kerk" -bijeenkomsten, het organiseren van kliederkerken, het verzorgen

van kring- en bijbelgesprekken, het verzamelen van spullen voor de voedselbank en nog veel meer. Het is fijn om dat met elkaar in stand te houden en op die manier ook een maatschappelijke functie te vervullen.

Wij vertrouwen erop, dat u geeft naar vermogen en dat wij zo het werk in onze wijkgemeente kunnen voortzetten. Geef jij ook voor de kerk waar je om geeft?

deverbindingleiden.nl



Welkom in geloofsgemeenschap **De Verbinding!**

In De Verbinding vinden we kracht en inspiratie in de verbondenheid met God, elkaar, onze stad en de wereld. We zijn een levende, gastvrije gemeente waar we samen op zoek gaan naar zingeving, leren van elkaar en omzien naar elkaar. Hierbij worden we geïnspireerd door Gods Woord.

Met onze gezamenlijke inspanningen, ieder vanuit zijn of haar gaven, geven we ruimte aan jong en oud. We ontmoeten elkaar en andere mensen in onze wijken voor erediensten, gesprekskringen, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten in de Vredeskerk en in de Wijkplaats. Als Groene kerk onderhouden we een mooie kerktuin bij de Vredeskerk, en zoeken we ook naar manieren om in ons eigen leven verantwoord om te gaan met de Schepping. Dat is een terugkerend thema in erediensten, gemeente-avonden en persoonlijke verhalen in onze Nieuwsbrief.

We hebben uw financiële bijdrage nodig om deze geestelijke reis voort te zetten en ons te kunnen blijven inzetten voor de gemeenschap. Uw bijdrage is essentieel voor het werk dat de predikant, de kerkelijke werkers en de kerkmusicus verrichten, en voor het onderhoud van onze kerkelijke gebouwen.

Zo kunnen we een plek van inspiratie en hoop blijven bieden. Steun ons met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans!



marekerk.nl



Welkom in de **Marekerkgemeente!**

Sinds de ingebruikname van de Marekerk in 1650 komen mensen, jong en oud, er elke zondag samen rondom Gods Woord. In de zondagse diensten gaat onze eigen predikant of een gastpredikant voor. Hierin zingen we liederen, bidden we en luisteren we naar een overdenking. Kinderen krijgen een Bijbelverhaal te horen in de kinderkerk.

De Marekerk in Leiden, met haar herkenbare ronde koepel, is een levendige gemeenschap die midden in het leven staat. Hier vinden mensen van alle leeftijden een plek om samen te groeien in geloof en elkaar te ondersteunen in vreugde en verdriet. Als onderdeel van de Protestantse gemeente Leiden, laten we ons leiden door de Bijbel en putten we kracht uit onze gereformeerde traditie. We zijn geroepen om de liefde van Christus in woord en daad te verspreiden, met een open hart en een gastvrije houding. Onze deuren staan daarom altijd open voor wie zoekt naar zingeving en gemeenschap.

Niet alleen op zondag maar ook doordeweeks ontmoeten we elkaar tijdens Bijbelkringen om de Bijbel te bestuderen en organiseren we activiteiten voor jeugd en jongeren. We kijken naar elkaar om door met elkaar in gesprek te gaan, lief en leed te delen en naar elkaar te luisteren. Gesterkt vanuit het geloof in God willen wij ons betrokken opstellen naar anderen in Leiden en omgeving.

Mogen we dit jaar weer op u rekenen? Doet u of doe jij dit jaar weer mee en geef je dan ook voor de Kerk van morgen?

